

Brev fra Victoria

Miljømæssig bæredygtighed



Jeg har i dag været en tur i skoven med min klasse.

Jeg elsker at være i skoven og høre fuglene synge. Noget af det bedste jeg ved, er at bygge huler og lege gemmelege. Nogle gange er jeg i skoven sammen med Emma og Simon, som er mine bedste venner. Vi laver alle mulige sjove ting, vi plukker blomster, finder grankogler og kigger efter krible-krable-dyr.

En dag pillede Simon barken af en træstub i skovbunden, og der vrirlede med insekter, både bænkebidere, ørentvister og biller, det var rigtig sjovt at se dem alle løbe rundt på træstammen i et forsøg på at gemme sig igen. Emma opdagede et sjovt lille dyr, som vi ikke havde set før (måske I kender den?) Emma tog et billede med sin telefon. (Se link samlingen)



Når vi leger i skoven finder vi nogle gange ting, som ikke hører til, nemlig affald som dåser, plasticposer, papir og glas.

En dag hvor vi legede ved det gamle egetræ hørte jeg en lyd. Det var, som om nogen havde brug for hjælp. Jeg vendte mig mod Simon og Emma for at se, om de havde hørt den samme lyd. Lyden

kom igen, og vi stod nu alle tre stille og lyttede nysgerrigt. Simon sagde, den kom nede fra grantræerne. Langsomt listede vi alle 3 ned mod den lille granskov. Emma var lidt utryk og gemte sig bag ved mig. Igen hørte vi lyden og var ikke længere i tvivl om, at det var et dyr som kaldte. Da vi nærmede os granskoven, var lyden væk. Simon gik længere ind, og pludselig vendte Simon sig mod Emma og mig. "Det er et rådyr!", råbte han. Vi løb det sidste stykke hen imod Simon, og der så vi det lille rådyrlam ligge på jorden. Det havde skåret sig i benet på en ødelagt flaske, som lå i skovbunden. Vi besluttede os for at ringe til Emmas far, som kontaktede Falck, der hurtigt kom for at hjælpe. Jeg syntes, det var en vildt skræmmende oplevelse at se det lille rådyr ligge der helt hjælpeløst. Jeg er glad for, at Emmas far vidste, hvad man skulle gøre.

Jeg har opdaget, hvor vigtig det er, at vi allesammen hjælper til med at holde naturen ren for affald. Nogle gange finder Simon, Emma og jeg rigtig meget affald både i skoven og omkring vores skole. Tænk, hvis man kunne lave affaldsrobotter, som hver især var gode til at finde affald. De kunne måske hjælpe os med at rydde alt affald op i verden. Eller tænk, hvis man kunne lave kunst af affald, så kunne man jo bruge det til noget flot.

Vil I hjælpe mig med at samle affald?

Bedste hilsner
Victoria

LINKS:

Rådyr lam

<https://www.youtube.com/watch?v=UKjrSuetw>

Tusindben

<http://www.skoven-i-skolen.dk/content/tusindben>

Sang: Tusindben

<https://www.youtube.com/watch?v=5XIWT3c5GbY>

Affald i naturen

<http://www.skoven-i-skolen.dk/content/affald-i-naturen>

Udvikling af Bæredygtig

KREA KAMP

<https://www.dr.dk/tv/se/boern/ultra/kreakampen/kreakampen-3/kreakampen-skraldekunst>