



Victoria i Tyskland

Hej med jer!

Eller "Guten Tag", kunne jeg sige. Ved I hvad det betyder? - Det betyder God dag på tysk.

Jeg øver mig på at tale tysk. Jeg er nemlig taget et smut til Tyskland, for at besøge min nye veninde. Hun hedder Maike, og bor i Tyskland sammen med sin far, mor og to brødre.

De bor i en by, der hedder Flensburg. Den ligger lige på den anden side af grænsen til Danmark, så det tog kun 45 minutter at køre herved. Det er meget rart, for jeg synes, det er så kedeligt at køre i bil.

Jeg kan godt tale lidt tysk, for jeg har jo tysk i skolen. Men jeg har kun haft det i to år, så det er altså rigtig svært at forstå, hvad de siger. Heldigvis kan de fleste herved også tale dansk. Flensburg har nemlig engang været en dansk by, så der bor stadig mange mennesker, der føler sig som danske og taler dansk.

Maike og hendes familie føler sig også som danskere. De siger, at de tilhører det danske mindretal. Det betyder vist nok noget med, at selv om de bor i Tyskland, så hører de også til Danmark. Det er lidt svært at forstå. Men det betyder i hvert fald, at Maike og hendes brødre går i en dansk skole, og at de taler dansk både i skolen og derhjemme. Heldigvis. Ellers kunne vi ikke snakke sammen, og så ville det ikke være så sjovt at være på besøg hos Maike.

Jeg mødte Maike i sommer, da jeg var på den store Spejderlejr i Sønderborg. Det var helt vildt fedt, og jeg oplevede så mange spændende ting. Noget af det bedste var at møde alle de andre spejdere, der kom fra hele Danmark og 33 andre lande. Der var f.eks. spejdere fra England, Japan, Mexico, Belgien, Israel, Brasilien, Uganda og Tyskland. På spejderlejren lavede vi rigtig mange forskellige ting. Men der, hvor jeg mødte Maike, var til en workshop om bæredygtighed og de 17 verdensmål.

Har I også hørt om Verdensmålene? Jeg har lidt svært ved at huske dem alle sammen, men jeg kan i hvert fald huske, at det handler om, at vi skal huske at spare på vandet, at vi skal passe på vores miljø og ikke smide affald i naturen. Det er også vigtigt at genbruge de ting, vi smider ud. Det er derfor, vi sorterer affald derhjemme, sådan at noget af det kan bruges igen. På spejderlejren kunne man blive en Super Zero Hero hvis man f.eks. valgte at vandre, cykle eller ro til spejderlejren i stedet for at køre i bil. Min spejdertrop gik til lejren, så vi fik Super Zero Hero-mærket, som min mor har syet på min uniform. Det var lidt hårdt at gå, men vi havde heldigvis ikke så langt som nogle af de andre.



På workshoppen, hvor jeg altså mødte Maike skulle vi samarbejde om at finde på lege, der fik os til at huske verdensmålene bedre. Vi legede legene sammen, og det var nogle gange lidt svært at forstå hinanden, når vi ikke kunne tale sammen. Maike og jeg var i samme gruppe, så jeg var glad for, at hun taler dansk, selv om hun bor i Tyskland.

Maike og jeg har talt om, at vi måske kunne finde på nye lege og spil, som vi kunne spille med vores familier og venner, så de også blev bedre til at huske verdensmålene og vide, hvad man selv kan gøre for at opnå målene. Kan I hjælpe mig med at finde på nogle nye sjove verdensmåls-lege?

Viele Grüsse

Victoria